



Jafet
evangelisatie | preventie | scholing

Blijde gebeurtenissen

Het vakantie seizoen is voorbij. Alles lijkt weer de oude orde en regelmaat te krijgen. Toch is dat niet zo, want er is de achterliggende periode weer veel gebeurd. En wij weten niet wat de toekomst brengt.

Op de laatstgehouden bestuursvergadering hebben we twee nieuwe bestuursleden welkom mogen heten: Dianne Terlouw uit Waddinxveen en Gertjan Haase uit Apeldoorn. Beiden zijn geen onbekende voor ons. Dianne is al enkele jaren actief voor Jafet in Gouda en omstreken. Ze heeft diverse activiteiten georganiseerd, met een mooi resultaat! Gertjan is samen met zijn vrouw Rosalie en enkele leerlingen van de Pieter Zandschool uit Staphorst in Rio de Janeiro geweest. Met

eigen ogen heeft Gertjan kunnen zien hoe waardevol het evangelisatiewerk in de favela's Pedra Lisa en Manguinhos is. We waarderen het zeer dat Dianne en Gertjan zich willen inzetten voor het werk van Fernando en Janneke, in het besef dat de voortgang van het werk in Rio niet afhankelijk is van ons, maar van de zegen van de Heere.

Geboorte

Nog een blijde gebeurtenis vanuit het bestuur melden we u. Ons be-

stuurslid Petra Hol-van Dijk mocht opnieuw de kinderzegen ervaren. Een dochter werd geboren: Noémi Hadassah, roepnaam Noémi. Een rijk wonder en een bijzonder voorrecht! Vanaf deze plaats feliciteren we Albert en Petra met de uitbreiding van hun gezin. Ook de zusjes Deborah, Rhodé en Jiskha zullen blij zijn met de kleine meid. Van harte wensen we jullie Gods ondersteuning toe en Zijn genade in de (op)voeding.

Komst

Fernando en Janneke hopen begin september enkele familiebezoeken in ons land af te leggen en op de Family Fair op Urk aanwezig te zijn. Vele nieuwe maar ook oude bekenden zullen ze daar ontmoeten. Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat er op de Family Fair allemaal te doen en te zien is. We vinden het fijn dat Janneke en Fernando aanwezig hopen te zijn. Daarnaast wensen

we dat velen de weg naar de Family Fair op Urk zullen weten te vinden!

Uitbreiding

Waar we ook blij mee zijn, is het feit, dat we door bemiddeling van Fernando een "woning" naast het clubgebouw in de favela Manguinhos hebben kunnen kopen. Het huis van de buurman is meestal maar eenmaal te

koop. De bedoeling is om – na verbouwing – de wat oudere jeugd in deze "woning" op te vangen en ook hen uit het Woord van de Heere te vertellen.

Voortgang van Zijn koninkrijk

Zo mag het evangelisatiewerk in Rio doorgaan. Het zaad wordt gestrooid. Wilt u met ons blijven bidden om Gods Geest, opdat Zijn

genade mag worden verheerlijkt in harten van kinderen die wij misschien wel kansarm noemen. Zijn kerkvergaderend werk gaat door. En schrijft Paulus niet dat God het dwaaze van de wereld uitverkoren heeft, opdat Hij het wijze zou beschamen? En heeft Hij niet het zwakke van de wereld uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen?



Hallo Nieuwsbrieflezers

We zijn blij hier in Brazilië. We konden mede dankzij uw giften een huis dat grenst aan de tuin van het clubgebouw kopen. Na een periode van onderhandelen konden we het ook nog voor een goede prijs kopen. Nu hebben we de mogelijkheid het werk uit te breiden. We zullen een aparte ruimte inrichten voor tieners van dertien tot achttien jaar oud. Er moet wel het één en ander opgeknapt worden voordat we de ruimte daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen.

Lokaal, toilet en keuken

Het huis is niet groot maar heeft twee verdiepingen. We maken een lokaal op de begane grond en een toilet. Op de tweede verdieping

hebben we een keuken, toilet en nog een kamer. De hele ruimte zal uitsluitend voor tieners worden gebruikt. Dit is een droom die uitkomt omdat we daar al jaren naar uitke-

ken. Er komen veel tieners op de club maar het is goed een aparte ruimte voor ze te hebben waar ze ook hun vragen kunnen stellen. We zien hoe Gods hand ons zegent door hiervoor een weg te banen.

Pedra Lisa

We hebben ook plannen voor een opknapbeurt van het clubgebouw in Pedra Lisa. Nu er meer ruimte beschikbaar komt, zijn we op zoek naar twee medewerkers, om zowel te werken in Manguinhos als in Pedra Lisa. Dat is geen eenvoudige opgave.

Dank

We willen iedereen in Nederland bedanken die heeft bijgedragen aan de voortgang van ons werk in de favela's Manguinhos en Pedra Lisa. Of het nu gaat om bidden voor het werk, geld inzamelen, evenementen organiseren of door ons gewoon aan te moedigen om verder te gaan. We bedanken ook alle vrijwilligers die hier zijn geweest. Ik wil jullie graag laten weten hoe elk van hen bijdroeg aan de vreugde op de clubs. Dank aan allen, God zegene ons allen.

Fernando



Een hartelijke groet vanuit Rio de Janeiro

We hadden heel wat Nederlanders op bezoek. Eerst kwam Lois voor drie maanden en haar vader kwam ook een week. Hij zorgde voor een heel leuke activiteit: koekjes bakken met de kinderen. Hij had het ook nog over “een probleem”, namelijk dat er geen zakjes waren waarin de kinderen de koekjes mee konden nemen naar huis! Ik begon te lachen. “Er is geen probleem! Die koekjes zijn allang op voor ze thuis zijn!” Uiteindelijk waren de koekjes al op voor ze bij de poort waren, maar het was een groot succes!

Hilarisch

Vervolgens kregen we bezoek van leerlingen van de Pieter Zandt in Staphorst. Ook dat was een mooie en waardevolle week! Daarna kwamen Janet en Thamara voor twee maanden. Zowel Lois als zij deden regelmatig een groep. Af en toe was dat wel hilarisch. Een meisje van de jongste groep rende gillend weg zo gauw ze hen zag, maar als Fernando bij de poort stond, wilde ze toch ook wel weer graag. Uiteindelijk ontdeedte ze wel. En ja, sommige kinderen hadden ook wel door dat ze hun ongehoorzaamheid altijd wel konden verklaren door te zeggen dat ze het niet helemaal begrepen wat er gezegd werd. Maar al met al ging het prima en kon ik op die dagen even heel veel kantoorwerk verrichten, wat echt heerlijk was. Ook hebben we heel wat schoonmaakwerk verricht en vele malen door de favela gelopen. Al met al een grote vreugde om ze om ons heen te hebben.

Kook lessen

Fernando heeft er al over geschreven maar ook ik ben blij met het aangekochte huisje! Al jarenlang zit ik namelijk te verzinnen waar en hoe we ergens een keukentje kunnen maken om oudere kinderen wat kooklessen te geven en zie: daar is het huisje met al een keukentje erin.

Geen nieuwtje

In Manguinhos komen er op de clubdagen twaalf verschillende groepen. Tijdens het middageten is de tijd altijd te kort om elkaar te vertellen over de groepen. De kinderen zijn allemaal heerlijk uitgesproken persoonlijkheidjes. Een voorrecht om ze te kennen!



Het nieuwtje wat ze aan het begin van de clubs mogen vertellen blijft ook een hele happening. Pas was er één die heel nadrukkelijk zei: “Mijn nieuwtje is dat ik geen nieuwtje heb!”

Bingo

De club “in het steegje” in Pedra Lisa blijft ook altijd spannend. Je weet nooit van te voren wat er gebeurt en hoeveel kinderen er op komen dagen! Pas waren er 31 kinderen! Wat

was ik blij dat ik er niet alleen was en de bingo even kon uitbesteden. De bingo heb ik jaren geleden gemaakt met Portugese woordjes. Om hun leesvaardigheid wat omhoog te brengen en meteen ook handig voor de Nederlandsde vrijwilligers om wat Portugees te leren. Maar bij elk woord komen de kinderen tijdens de bingo een stap dichtter naar je toe. En telkens klinkt de vraag of een bepaald woord al gezegd is. Voor de zekerheid is het antwoord

dan maar: "Ik denk van niet!" Op het moment dat de eerste "bingo" roept gaan ze het allemaal roepen. Dan is het één grote chaos en aan ons de taak te ontdekken wie het nou écht gewonnen heeft!

Rummikub

Er gebeuren ook dingen die niet leuk zijn. Ik was begonnen met een rummikubcompetitie en een grote groep deed daar enthousiast aan mee. Op een dag pakte ik de doos en ... de helft van de steentjes was verdwenen. Een groot raadsel wat ik deelde met de kinderen maar ik kon natuurlijk niemand beschuldigen. Dat zei ik ze ook en ik beloofde dat de competitie in elk geval niet ging stoppen. "Maar ik ga niet opnieuw zo'n duur spel kopen! Ik ga het zelf wel maken!" Het begin is er!

Dan zijn er nog de Bijbeltoetsen om voor te bereiden. Het is altijd een uitdaging hoe een gedeelte door te geven aan de kinderen.

*Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.*

Janneke



Family Fair

D.V. zaterdag 9 september 2023

Wilhelminapark Urk | 10.00 tot 17.00 uur

Activiteiten

- Klimwand
- Springkussens
- Cadeauvijver
- Schapendrijver
- Ballon vouwen
- Oude ambachten
- Kinderboerderij
- Pony rijden

Voor de fijnproevers

- Vispaviljoen
- Hartige hap en patat
- Suikerspin
- IJs, poffertjes
- Loempia's
- Koffie met gebak

Marktkramen

- Kleding
- Speelgoed
- Cadeauartikelen
- Groente
- Fruit
- Decoratie
- Bloemen
- Militaire spullen
- Etc., etc., etc.

Raden en winnen

- Boodschappen
- Skelter
- Hoverboard

*Urk helpt
straatkinderen
in Rio. U ook?*

Allen hartelijk welkom !!!



Vrijwilligster Loïs van Engelen vertelt ...

Bom dia! Misschien heeft u weleens gehoord van kinderen die op hun veertiende moeder worden en vaders die met een vuurwapen op zak lopen en drugs verkopen. Als trouwe lezervan de Jafet Nieuwsbrief bent u al een beetje op de hoogte. Janneke kan altijd wel vertellen over wat ze allemaal meemaakt in en rond de favela. En zodoende had ik er wel iets over gehoord, maar toch was ik niet voorbereid op wat ik daar aantrof. Ik neem u even mee in mijn eerste indrukken met de favela.

Na een tocht van twintig minuutjes lopen (vanaf het gastgezin) kom ik aan op de afgesproken plek net buiten de favela. Daar wacht Janneke mij op, want de favela alleen inlopen doe je niet zomaar. Samen met Janneke loop ik verder, de favela in. Uit een klein kerkje rechts klinkt geschreeuw. (Ja er is echt om elke hoek een (nieuw) klein Assembleia kerkje en de voorgangers daar kennen het normale level van praten niet.) Links loopt een hond en een kindje van een jaar of drie rent er in zijn luier achteraan.

En dan zijn we bij de deur van het clubgebouw. Op het trapje ervoor zijn de eerste kinderen al trouw aan het wachten tot de eerste club begint. Zodra ze Janneke zien is het even een knuffelfestijn. Ik bekijk het met een stille glimlach. Later komen

ze ook zo naar mij toe, maar eerst moeten ze nog even wennen aan "tia Loïs".

's Avonds na de clubs vervolgen we onze tocht door de favela. Als eerste komen we langs de voetbalkooi waar altijd wel een paar jongens van de club voetballen. (Ja voetbal is echt een groot ding hier en ja ik ben natuurlijk ook voor de plaatselijke voetbalclub Flamengo, zeker jongens!) Dan lopen we door, de bocht om en daar staan de eerste tafels. Vol met drugs. Geloofde ik gelijk dat het drugs waren daar in die zakjes en dat die wapens die de mannen achter de tafels hadden echt waren? Nee natuurlijk niet. Ik als bleu meisje uit het beschermde Nederland zag die eerste keer de wapens niet eens. Het leek wel alsof mijn ogen al zoveel moesten verwerken, dat het

feit dat daar zoveel echte wapens te zien waren er niet meer bij kon. Later zag ik ze wel hoor, maar beseffen dat ze ook echt konden schieten heb ik misschien wel nooit beseft.

Vervolgens lopen we door om nog even gezellig samen açai te eten. Op de terugweg worden we natuurlijk weer aangeklampt door kinderen van de club en ik geniet van elk moment.

Als ik een paar weken in de favela ben, kan ik verder kijken dan de omgeving, de drugstafels, scheve huizen, clusters van stroomdraden en geweren. Niet dat het al gewoon is geworden, maar het is de omgeving van de kinderen op de club. En voor die kinderen ben ik gekomen. Ik zie het werk dat door alle "tia's" op de club verricht wordt. Hoe met zorg de door Janneke gekozen Bijbelverhalen op elke club aan de kinderen verteld worden.

Ik geniet ervan om met de jongere kinderen te kleuren. Het enthousiasme waarmee ze bingo spelen. En het "tchau tia" roepen als ze weggaan, vergezeld van een dikke knuffel.

Beste mensen, blijf bidden voor het werk dat Janneke met haar man en de medewerkers van Timonis in de favela's van Rio doen. Voor nu heb ik maar een hele kleine indruk gegeven van het leven daar. Zonder de hulp van de Heere lukt het werk onder de kinderen niet. Gaat het niet. Hij is ook daar nodig. God weet ook waarvoor Hij nodig is! (Mattheüs 6:31-34)

Ontvang de hartelijke groeten van Loïs



Activiteiten

Jubileum Pieter Zandt Staphorst

De Pieter Zandscholengemeenschap in Staphorst bestaat binnenkort 25 jaar. Ter ere van dit jubileum wordt op DV vrijdag, 20 oktober op de locatie van de Pieter Zandt Staphorst een feestelijke bijeenkomst gehouden. Om 15.30 uur beginnen de activiteiten tot ongeveer 21.00 uur. Op het terrein zal er een gezellige markt worden ingericht waar van alles te koop is. De opbrengst is bestemd voor het evangelisatiewerk van de Stichting Jafet. *Noteer u alvast de datum!*



Koor- en samenzangavond op 18 november in Grote Kerk te Apeldoorn

Op zaterdag, 18 november hoopt het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk, onder leiding van Gerrit Schinkel, een concert te verzorgen in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn. De collecteopbrengst van deze avond is bestemd voor de Stichting Jafet. Deze koor- en samenzangavond begint om 19.30 uur. Ds. C.P. de Boer verzorgt een korte meditatie. De toegang is gratis.

Het Urker mannenkoor Eiland Urk bestaat dit jaar 20 jaar en telt meer dan 100 zangers. Urkers staan er om bekend dat zij muzikaal zijn en goed kunnen zingen. Vaste organist bij het koor is Hugo van der Meij. Jacob Schenk begeleidt het koor op de piano.

Dirigent van het koor is de Urker Gerrit Schenk. Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Ook zingt het koor muziekstukken die door de dirigent Gerrit Schinkel zelf zijn gecomponeerd. De Christelijke Gereformeerde predikant ds. C.P. de Boer spreekt op de koor- en samenzangavond een meditatief woord.

Noteer ook deze datum..!

DV zaterdag, 18 november. Aanvang: 19.30 uur.

Meditatie

Rust in de overgave

"Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees." (Psalm 10 vers 14)

Psalm 10 begint in vers 1 met een dubbel "waarom". "O HEERE, waarom staat Gij van verre? Waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid?" Je proeft er een intense worsteling in, een worsteling waarmee iedereen in het leven met de Heere te maken krijgt.

In de vervolgverzen 2 tot en met 11 merk je waar het over gaat. De vijanden kunnen ogenschijnlijk alles doen. De Heere lijkt Zich te verbergen. Hij is in de waarneming van de dichter de grote Afwezige. In vers 14 echter verandert dat. Als een reactie op de lasteringen van vijanden is het nu: Gij ziet het, Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En de belijdenis volgt: opdat men het in Uw hand geve. Dan zal Zijn hand immers alles geven: rechtvaardige wraak en genadige zegen, oordeel en behoud. Waar dat doorbreekt, leert een kind van God zich overgeven aan de Heere. Dan zorgt de Heere als Helper voor die mensen die geen hulp meer overhouden.

Herkennen we dat in ons eigen leven? Raadsels zijn er te over in ieders leven. Waarom-vragen kennen we allemaal. Maar hebben we het al in Gods hand leren geven? Dat is het namelijk waar het hier in de kern om gaat.

U die de Heere kinderlijk vreest en liefhebt, uw God in de hemel zal voor u blijven zorgen, nu en straks. Wat is het nodig om daarop te leren zien en te vertrouwen, in al onze zorgen en moeiten.

Dan ligt er in de overgave rust!

Ds. R.A.M. Visser

Een dankbare terugblik op 2022

De betrokkenheid bij het werk van Fernando en Janneke is iedere keer weer groot. Dit vertaalt zich onder meer in de financiële cijfers van 2022. Wij zijn u allen daarvoor zeer erkentelijk. Na uw en ons gebed is een stabiele stroom van inkomsten noodzakelijk om het werk in de favela's Pedra Lisa en Manguinhos voortgang te doen laten vinden. Uiteindelijk gaat het om de verkondiging van Gods Woord en de hulp aan de kinderen in Rio.

Het jaar 2022 geeft een gezond financieel beeld te zien. De totale ontvangsten waren ruim € 145.000,00. Dit is een stijging van ruim 15% ten opzichte van 2021. De Heere zorgt! We vonden het bijzonder, dat het huisje naast het clubgebouw in de favela Manguinhos te koop kwam. Dankzij uw milde gaven konden we dit huisje ook kopen. Na verbouwing zal hier de tienerclub worden gehouden. Daarnaast staan diverse verbouwwerkzaamheden in Pedra Lisa op het programma. Gelukkig kunnen die nog dit jaar of begin volgend jaar worden uitgevoerd. We zien in de stijgende inkomsten de leiding van de Heere!

Tevens zijn we verheugd u te kunnen melden dat we ook dit jaar de kosten opnieuw laag hebben kunnen houden. Hierdoor kon 97% van de opbrengsten rechtstreeks worden bestemd en besteed aan het doel van Jafet.

Op onze website kunt u het jaarverslag 2022 vinden, maar ook de jaarrekening 2022. Namens het bestuur bedanken we u hartelijk voor uw gebed, betrokkenheid en financiële steun.

Het is ons gebed dat het werk in Rio de Janeiro gezegend mag worden tot roem en eer van Gods naam. Hij geve Fernando en Janneke en allen die hen helpen gezondheid, moed en krachten en doe alles van Hem verwachten.

Een hartelijke groet van
de penningmeester

Opbrengst aëties

In het eerste halfjaar van 2023 mochten we € 50.000,00 ontvangen. Ook hieruit blijkt de trouw en de zorg van de Heere.

Het concert, georganiseerd door onze Goudse vrienden in de Sint-Jan, leverde het mooie bedrag van € 10.000,00 voor de Stichting Jafet op. Een geweldig mooi bedrag. Heel hartelijk dank hiervoor.

De Eben-Haëzerschool in Hollandscheveld verraste ons met een bedrag van € 4.500,00. De leerlingen en leerkrachten van deze school zeggen we heel hartelijk dank.

Daarnaast ontvingen we van het Kringloopcentrum in de Graafstroom het mooie bedrag van € 500,00. Onze dank is groot. Dezelfde erkenning komen de vrienden op Urk toe. Zoals gebruikelijk organiseerden ze het Oranjeconcert op Koningsdag. Misschien een voorbeeld dat navolging elders in het land kan krijgen?

In Nieuwer Ter Aa werden op Koningsdag overheerlijke hamburgers gebakken. De opbrengst van € 325,00 hebben we dankbaar in ontvangst genomen. De studentenvereniging Solidamentum doneerde de opbrengst van hun landelijke muziekavond. We mochten het prachtige bedrag van € 1.100,00 ontvangen. Studenten, hartelijk dank hiervoor.

Alle bedragen groot en klein waarderen we bijzonder. De Heere zegene u en uw gaven.

Helpt u ons helpen?

Wilt u het werk van onze stichting ondersteunen? Uw hulp, maar zeker ook uw gebed blijven dringend nodig. Stort uw gift op IBAN

NL26 RABO 0383 3671 58

t.n.v. Stichting Jafet
Gouda

Algemeen Nut
Bijzondere Instelling
ANBI



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Jafet en verschijnt drie keer per jaar.

Stichting Jafet
Doude van Troostwijkstraat 25
3626 AT Nieuwer Ter Aa
www.jafet.nl
info@jafet.nl
06 - 51202481

Bestuur

Rien Bogerd, Urk
Willem van Dorp, Waddinxveen
Gertjan Haase, Apeldoorn
Carola van der Heiden,
Bodegraven
Petra Hol-van Dijk, Amersfoort
Marit de Jong, Nieuwer Ter Aa
Karel de Korte, Gouda
Arie Stapper, Capelle aan den IJssel
Adriaan Terlouw, Waddinxveen
Dianne Terlouw, Waddinxveen

Jafet
evangelisatie | preventie | scholing