



De donkere dagen voor Kerst

De donkere dagen voor Kerst. Zo worden de laatste paar weken van december ook wel genoemd. Donker in de natuur, maar ook donker in de wereld.

Voor sommigen onder ons zijn deze dagen ook donker, echt donker. Donker, omdat verdriet het hart vervult. Gevoelens van eenzaamheid, somberheid en neerslachtigheid de overhand hebben. Ze kunnen de situatie, de gevoelens nog donkerder maken. Vermoeidheid en verlies van energie. Het maakt het leven soms uitzichtloos, troosteloos. Donker.

Licht

Wat een wonder is het dan dat we het Woord van God mogen hebben. Dat we mogen lezen, te midden

van alle donkerheid en verslagenheid, over het Licht dat verschenen is. Het Licht dat is op gegaan om de duisternis te verdrijven. Geen kunstlicht, maar hét Licht, "zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon". Hij is gekomen. Hij, het Licht der wereld. Van Hem mogen ook de kinderen in Rio de Janeiro, door het werk van Fernando en Janneke, horen. In de donkerheid van de favela's schijnt hét Licht. Daar, waar zoveel uitzichtloos is. Armoede, gebrek aan vele voorzieningen. Daar, waar de duisternis heerst. Drugs, geweld, leed, beperkte huisvesting.

Ondanks dat alles, mag ook daar het licht van Gods Woord schijnen.

Wonder

In de favela's Pedra Lisa en Manginhos mag gewezen worden op Jezus Christus. Dat Hij gekomen is in deze duistere wereld. Is dat geen wonder? Zo mogen in Brazilië en in Nederland nog de woorden van de Messias Zelf klinken: "Ik ben het Licht der wereld." Hij is gekomen "om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was". Zijn Kerkvergaderend werk gaat door. "Voor elk, die in het duister dwaalt, verstrekt deez' Zon een helder licht".

Wens

Van harte wensen we u dat genade-wonder, voor het eerst of opnieuw, te beleven op de komende Kerstdagen. Voor 2024 bidden we u heil en zegen toe.



De woorden van God doorgegeven

We hebben drukke maanden achter de rug. Wat was het fijn om bezoek te krijgen van m'n zus Gea en onze zwager Egbert! En weken later van vrienden, Ton en Wilma. We kregen er heel veel energie door! Ook is het altijd een verrassing wat er uit de koffers komt! De kinderen renden net zo hard naar hen toe als naar ons om ze een knuffel te geven. Het is dubbel leuk om met Nederlanders door de favela te lopen. Ze zien ineens dingen die mij niet meer opvallen. Enorm veel indrukken! Maar eerlijk gezegd is na ruim een uur door de favela lopen mijn hoofd ook erg vol.

Extreme hitte

De hitte hier maakte het er de laatste weken niet gemakkelijker op. We gingen even een bakkerijtje binnen voor een glas versgeperste sinas-appelsap. Ik was er al een poosje niet geweest en verrast door een enorme airco! Heerlijk om daar even bij te komen van de warmte. Er is sprake van extreme hitte. In Rio de Janeiro werd eind november een temperatuur van 42,5 graden Celsius gemeten. Nog nooit was in november zo'n hoge temperatuur gemeten in deze miljoenenstad. Vanwege de hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur nog een stuk hoger.

Andere favela

De club 'in het steegje' was ook niet eenvoudig bij een gevoelstemperatuur van 58 graden maar ik was toch blij er weer geweest te zijn. Een jongen van veertien die me trouw helpt wilde nu ook wel es mee naar die "andere favela". Z'n moeder ging akkoord en zo kwam hij op een dag in het clubgebouw in Manguinhos. Heel leuk hem even in een andere context te zien. Ik leerde hem rummikub en master mind en verder vermaakte hij zich prima daar.

Bijbel lezen

Dan even over afgelopen donderdag. Het was een bijzondere dag! Allereerst kwam een clubjongen



Gea en Egbert

van dertien me vertellen dat hij gedoopt zou worden. Hij vroeg of ik ook kwam. Dat gaat niet lukken maar collega Sandra zei dat ze naar de dienst zou gaan! In zijn groep lezen we hardop uit de Bijbel maar elke les zegt hij dat hij niet gaat lezen. En elke keer zeg ik: "Wel, als nou de beste lezer van de hele groep niet wil lezen, hoe moet het dan?" Dan glimt hij en leest hij toch.

Vrij

Na de clubs liep ik door de favela en daar kwam een vroegere clubjongen naar me toe. Ik vroeg hem even naar zijn broer, die vroeger ook op de club kwam. Helaas koos hij later voor de misdaad. Geregeld had ik hem daarop aangesproken maar hij belandde



Kinderen met Ton en Wilma

in de gevangenis. Nu hoorde ik: "Hij is vrij en gaat nu ook naar de kerk!" Ik gaf hem een Bijbeltekst mee en ook één voor z'n broer.

Bedankt

Daarna kwam ik bij drie moeders die buiten zaten te kletsen. We kregen een mooi gesprek en mijn Bijbeltekstenboekje was weer drie blaadjes dunner. Toen ik verder wilde gaan, zei één van de moeders: "En bedankt, Janica, bedankt voor al je woorden!" We geven de woorden van God door en ik weet niet of we het bij de uitleg altijd goed doen! Ik herinner me een dominee die bij een preek over Openbaringen bij een bepaalde tekst zei: "Wat dit betekent weet ik niet maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer we dichtbij de Heere leven én we onze Bijbel kennen, op het moment dat dít gaat gebeuren, zullen we het herkennen!" Ook dat geef ik nog vaak door hier want is dat niet zeker waar?

Moge de Heere ons allen helpen om de Bijbel te verstaan voor ons leven. Moge Jezus, het Woord, het Licht schijnen in de duisternis van ons bestaan. Moge God ons zegenen, ook in 2024.

Hartelijke groeten,
Janneke

Een indringende vraag...

Hallo lezers van de Jafetbrief,

Deze keer begin ik even met een vraag: Wie bent u? Ja, wie bent u? Dat was de vraag die een tiener me plotseling stelde de afgelopen week.

Op zoek naar medewerker

De begane grond van het aangekochte huis is zo goed als klaar. Die ruimte willen we exclusief voor de tieners gaan gebruiken. Ik ben nog op zoek naar een nieuwe medewerker. Geen gemakkelijke opgave om iemand met het juiste profiel daarvoor te vinden. Het heeft me al veel tijd gekost. Ik vind het zelf erg leuk om met tieners te werken. Helaas heb ik daar geen tijd voor vanwege veel andere dingen binnen ons project.

Eerste les

Toch is de eerste les nu gegeven! Ik had een echtpaar van een ander project in Rio uitgenodigd voor een gastles. Ik was er zelf ook bij en de interactie met de tieners was erg leuk. Ook heel goed. Ze voelden zich gewaardeerd met een speciale ruimte voor hen! "Eindelijk gescheiden van al die kinderen", zo verwoordden ze het zelf. De onderlinge connectie was fantastisch. Ze waren heel open en praatten heel veel.

En toen de vraag

Na de les kwam één van de tieners naar me toe en vroeg: "Wie ben jij, Fernando?" Ik was wat verbaasd want hij kent me al jaren van de clubs. Van alles ging er door mijn hoofd. Mijn volledige naam, mijn werk, mijn burgerlijke staat, onze dochters, mijn nationaliteit, trekken van mijn persoonlijkheid. Maar ik geef toe dat ik aan het belangrijkste niet dacht op dat moment. Ik vroeg hem waarom hij me dat vroeg. Toen kwam er een lawine



van vragen maar ik begreep dat hij vooral wilde weten waarom Janneke en ik dit werk deden in de favela. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom zoveel over het Evangelie op de clubs? Waarom praten we zoveel over Jezus? Op dat moment besepte

ik tot m'n schaamte dat ik het belangrijkste van mijn identiteit vergat. Ik ben christen! Ik kreeg een heel goed gesprek met deze tiener die me liet nadenken over het belangrijkste van mijn identiteit. Wie ben je? Laat onze wandel zien dat we geloven? Heeft die identiteit vandaag ons gedrag bepaald?

"En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen

van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden".

Hartelijke groet,
Fernando



Vrijwilliger Henry Bax stelt zich voor...

Mijn naam is Henry Bax en mij is gevraagd om een stukje te schrijven over mijn toekomstige werk als vrijwilliger voor de stichting Jafet.

Ik ben opgegroeid in Assendelft, in de provincie Noord-Holland. Tot 2018 heb ik hier bij mijn ouders gewoond. Ik kan mij nog herinneren dat er in de Grote Kerk van Westzaan een CD-presentatie werd gehouden voor de stichting Jafet. Hier werd ook iets verteld over het werk van de stichting onder de straatkinderen in Rio. Sindsdien zag ik regelmatig iets voorbij komen over de stichting Jafet en bleef het mij altijd wel een beetje bezig houden.

In 2018 ben ik voor een jaar onderwijsvrijwilliger geweest bij een zendingsorganisatie en ben ik onder

meer een periode in Ecuador geweest.

Deze periode zal ik niet snel vergeten. Zo herinner ik mij nog een jongen die geen ouders meer had en die woonde bij een tante die weinig aandacht aan hem schonk. Vrijwel dagelijks was hij te vinden bij de activiteiten in de gemeente, waar hij wel aandacht, liefde en waardering kreeg. In mijn beste Spaans probeerde ik wat met hem te communiceren en heb ik regelmatig muziek met hem gemaakt, een passie die we samen deelden. Na ongeveer vier weken ging ik daar weg en nam hij met tranen in zijn ogen afscheid van me. Het feit dat je door zoiets kleins te doen zo een verschil kunt maken. Dat blijft je bij!

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren werkzaam als basisschoolleerkracht in Amersfoort. Regelmatig denk ik terug aan de periode in Zuid-Amerika en zodoende heb ik contact gezocht met het bestuur van de stichting Jafet om te kijken of ik in Rio iets zou kunnen betekenen. In de zomervakantie van 2024 hoop ik daarom voor vier weken af te reizen naar



Fernando en Janneke om hen te steunen in het werk in de favela's. Daarnaast hoop ik iets voor de kinderen te kunnen betekenen en een heel klein schakeltje te zijn in het werk wat hier in Gods Koninkrijk wordt gedaan.

Voorafgaand hieraan hoop ik in de meivakantie actie te voeren voor de stichting Jafet door een fietstocht te maken vanuit de Pyreneeën naar Portugal en hiervan video's uit te zenden. Verdere informatie volgt (dus hou de social media in de gaten 🍷)!

Ontvang de hartelijke groeten van Henry



Uw financiële steun blijft onmisbaar!



Nu we bijna aan het eind van 2023 een eerste terugblik doen, kijken we met dankbaarheid terug. Aan het begin van 2023 konden we het huisje naast het clubgebouw in de favela Manguinhos kopen. Fernando is druk bezig om dit geschikt te maken voor de tienerclub. Daarnaast staan er verschillende verbouwingswerkzaamheden gepland in Pedra Lisa. We zijn blij dat we deze extra kosten kunnen financieren. Tegelijk blijft een stabiele stroom van inkomsten noodzakelijk om het werk in de favela's voortgang te doen laten vinden. Mogen we u daarom opnieuw vragen om stichting Jafet niet alleen in uw gebed te gedenken, maar ook financieel te blijven steunen?

Zoals gezegd, zien we met dankbaarheid terug op 2023, vooral op de afgelopen maanden. Allereerst was daar ons jaarlijkse hoogtepunt,

de Family Fair van Jafet op Urk. Velen hebben zich, voornamelijk op Urk en Gouda, voor deze prachtige dag ingezet, waarbij een bedrag van maar liefst € 66.000 kon worden ingezameld. Om stil van te worden! De stroopwafelmannen uit Gouda droegen hieraan, mede dankzij diverse giften, een belangrijk deel bij. Na de Heere zeggen we allen heel hartelijk dank voor het vele werk dat is verricht.

Ook in andere delen van het land zijn mooie acties gevoerd. Stichting Boekensteun uit Gouda heeft een deel van de opbrengsten voor Jafet bestemd. We ontvingen een bedrag van € 1.000. Onze dank is groot! Actiecomité Staphorst organiseerde de jaarlijkse najaarsactie met de verkoop van appels, worsten etc. Dit bracht het prachtige bedrag op van bijna € 1.500. Ook de leerlingen

en leerkrachten van de Pieter Zandt scholengemeenschap in Staphorst lieten zich niet onbetuigd. Zij zorgden opnieuw voor een royale gift van € 3.500,00, de opbrengst van de markt op de jubileumdag van de school. Allen hartelijk dank hiervoor! Tot slot noem ik het concert in Apeldoorn op 18 november 2023. Het mannenkoor Eiland Urk zorgde voor een prachtige avond. De opbrengst bedroeg ruim € 6.000. Hartelijk dank!

Met al deze opbrengsten kunnen Janneke en Fernando hun broodnodige werk in de favela's voortzetten. We waarderen al uw gaven, klein en groot, en wensen u in alles Gods nabijheid en gezegende Kerstdagen toe.

Uw penningmeester

A€ties



Family Fair op Urk

De Family Fair 2023 op Urk op de tweede zaterdag van september was weer als vanouds. Gezellig, ontspannen, samenbindend èn met mooi weer. De vrienden op Urk zorgden voor een fair met een ruim aanbod aan artikelen. Voor de jeugd was er ook voldoende te genieten. Het Wilhelminapark blijkt een ideale plek te zijn om al wandelend de kramen te bezoeken en mensen te ontmoeten. Aan het einde van de dag werd er ingezameld, geteld en de opbrengst bekend gemaakt. In het bijzijn van Fernando en Janneke liep de teller op naar een recordbedrag van € 66.000. We waren allen stil en verwonderd. In het gebed hebben we onze verwondering en dank bij de Heere neergelegd. Zijn Naam de eer, de lof en dankzegging toegebracht.

Allen die aan dit mooie resultaat hebben meegewerkt zeggen we na de Heere heel hartelijk dank.





Jubileumdag Pieter Zandt scholengemeenschap Staphorst

De Pieter Zandt scholengemeenschap in Staphorst mocht op vrijdag 20 oktober haar 25-jarig bestaan vieren. In de middag en 's avonds vonden er diverse activiteiten plaats. Het werd daarnaast een mooie ontmoeting tussen ouders, (oud)leerlingen en (oud)leerkrachten. Een gezellige bijeenkomst, waarin vele herinneringen werden opgehaald. Een dag om met blijdschap op terug te zien.

De band tussen de Pieter Zandt scholengemeenschap in Staphorst en de stichting Jafet is innig en sterk. De markt die op de jubileumdag voor Jafet werd gehouden bracht het mooie bedrag van € 3.500 op. Een prachtig bedrag, waarvoor we de leerkrachten en leerlingen in Staphorst heel dankbaar zijn.

Koor- en samenzangavond Apeldoorn

Op zaterdag 8 november heeft stichting Jafet in samenwerking met mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel een prachtige koor- en samenzang-

avond georganiseerd. Ondanks vele zangavonden in deze periode van het jaar liep de mooie Loolaankerk van Apeldoorn toch goed vol. Een gevarieerd programma werd geboden. De muzikale begeleiding was in handen van Hugo van der Meij en Gerwin van der Plaats, op het orgel en op de piano.

Door ziekte van dominee C.P. de Boer heeft onze eigen voorzitter de meditatie verzorgd en verteld over het werk van Janneke en Fernando in Rio de Janeiro. Zo hoorden we hoe drugsdealers en kinderen in de favela's in Rio de Janeiro in aanraking komen met het Woord van God. De toespraak maakte indruk op de 700 à 800 aanwezigen. De collectezak werd rijkelijk gevuld. Aan het einde van de avond hebben we samen psalm 72 vers 11 gezongen.

Het koor, de musici en alle aanwezigen zeggen we hartelijk dank voor hun medewerking en bijdragen. In het bijzonder bedanken we Adrie van Engelen, Gertjan Haase en Rien Bogerd voor de organisatie van deze avond.

Meditatie

Een gebed om verlossing

"Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt"
(Jesaja 64 vers 1a)

De dichter heeft het er moeilijk mee, dat hij de Heere niet meer kan ontmoeten in Zijn heiligdom te Jeruzalem. En dat door eigen schuld. Want zij zijn om hun zonden in Babel terecht gekomen. Zover van het land van de vaders. Zover van het land van de belofte. En daar is men bedroefd om. Daar treurt men over. Ze kunnen zelf de hemel niet openbreken. Daar zijn ze achter gekomen.

Maar in de Kerstnacht is het gebeurd. Toen is de hemel open gegaan. In de nacht aller nachten is het wonder aller wonderen gebeurd. Toen is Christus geboren in de volheid des tijds. De hemelen scheurden open en de engelen zongen hun loflied: "Ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen." De Heere heeft Zijn volk bezocht en verlossing teweeggebracht. Kent u ook dat adventsgebed? Hebt u wel eens echt Kerstfeest gevierd?

Het is een gebed. Bidden komt van bedelen. En wie wil een bedelaar zijn? De Heere moet ons daaraan ontdekken. We moeten onze ellende leren kennen. Zodanig, zegt Kohlbrugge, dat we verbroken onder God terecht komen. Hij zal aan armen, uit genade, Zijn verlossing tonen.

Christus was rijk, maar is arm geworden, om mensen, zoals u en ik, door Zijn armoede rijk te maken. Het komt aan op de toepassing door de Heilige Geest. De hemel moet open gaan voor mij persoonlijk. Ik moet het gebed ook leren: "Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt." Waar dit gebed mag zijn, daar zal ook de geloofsgang gemaakt worden naar Bethlehem. Om de Koning te zien. Te zien in Zijn schoonheid.

Ds. P. Beekhuis

Wijziging secretariaat



We zijn blij dat ons bestuurslid Dianne Terlouw vanaf heden het secretariaat van onze stichting wil verzorgen. Marit de Jong heeft dit 15 jaar tot volle tevredenheid van ons bestuur gedaan. We zijn haar daarvoor zeer dankbaar. Gelukkig hoopt ze zich met andere activiteiten en werkzaamheden binnen ons bestuur bezig te houden. In verband met vorengenoemde wijziging van functies is de Colofon van deze Nieuwsbrief ook aangepast met het nieuwe adres en telefoonnummer van onze secretaris Dianne Terlouw.

Helpt u ons helpen?

Wilt u het werk van onze stichting ondersteunen? Uw hulp, maar zeker ook uw gebed blijven dringend nodig. Stort uw gift op IBAN

NL26 RABO 0383 3671 58

t.n.v. Stichting Jafet
Gouda

Algemeen Nut
Beroepsinstelling
ANBI



De avond valt over de stad en de favela

In de donkerheid van de favela's schijnt hêt Licht.



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Jafet en verschijnt drie keer per jaar.

Stichting Jafet
Henegouwerweg 112^a
32741 JZ Waddinxveen
www.jafet.nl
info@jafet.nl
06 - 2142378

Bestuur

Rien Bogerd, Urk
Willem van Dorp, Waddinxveen
Gertjan Haase, Apeldoorn
Carola van der Heiden, Bodegraven
Petra Hol-van Dijk, Amersfoort
Marit de Jong, Nieuwer Ter Aa
Karel de Korte, Gouda
Arie Stapper, Capelle aan den IJssel
Adriaan Terlouw, Waddinxveen
Dianne Terlouw, Waddinxveen

Jafet
evangelisatie | preventie | scholing