



## Bestuursbezoek aan Rio de Janeiro

Tweejaarlijks gaan twee mensen van het bestuur naar Rio de Janeiro om Janneke en Fernando te bezoeken en om het werk daar van dichtbij mee te maken. Deze keer zijn dat Karel de Korte en Teun Pasterkamp met zijn vrouw Beertje. Tijdens deze reis bezochten zij verschillende favela's in Rio de Janeiro waar Janneke en Fernando al jarenlang werken onder de kinderen. Verder is er veel overleg geweest met de Braziliaanse stichting Timonis, van waaruit zij het werk doen.

Het is geweldig om te zien en te ervaren hoe God op een eenvoudige wijze, door middel van Janneke en Fernando met hun medewerkers, werkt in de harten van (jonge) kinderen.

Op dit moment zijn we actief in drie verschillende favela's. Favela's zijn ontstaan uit een gebrek aan betaalbare huisvesting voor de arme bevolking en door het ontbreken van stedelijke planning. De favela's

worden over het algemeen gecontroleerd door de drugsbendes wat regelmatig leidt tot geweld.

### Zaadjes van het Evangelie

Laten we eens een kijkje nemen. De eerste favela die we bezoeken is Pedra Lisa. Als we daar een stukje naar "binnen" zijn gelopen, zit daar een jongen met een wapen, die alles in de gaten houdt. Janneke geeft hem een Bijbeltekst mee, wat ze ook uitlegt. Hij luistert met aandacht... Iets verderop nog een aantal jongens met wapens en drugs op een tafel. Ook deze jongens krijgen een Bijbeltekst mee. Een van de jongens maakt ook nog een foto van "zijn" Bijbeltekst. Er worden hier zaadjes van het Evangelie gestrooid. >

Tussen de "zwarte jongens" met hun wapens en drugs, lopen er ook kleine kinderen die verlangen naar aandacht, hoop en liefde.

### 130 treden

We lopen samen zingend door de steegjes om de kinderen te laten weten dat er weer club is op het pleintje. Janneke vertelt op het pleintje een Bijbelverhaal en deelt daarna een kleurplaat uit voor de kleine kinderen en houdt een woordbingo voor de grotere kinderen. Vervolgens krijgen ze een lekker koekje en als extraatje van ons een lolly. En dan met ongeveer 130 treden naar boven naar het clubgebouw. Daar kunnen de kinderen eerst spelen of een spelletje doen, waarna vervolgens een Bijbelverhaal wordt verteld met daarna de mogelijkheid om samen te spelen. Inmiddels is het donker geworden en we gaan weer naar beneden. We moeten goed opletten waar we (kunnen) lopen... ongelijke treden, gaten en veel viezigheid.

### Opvang meerdere kinderen

De volgende dag zijn we in de favela Manguinhos. Hier staat een groter clubgebouw met meerdere lokalen, zodat de kinderen op leeftijd ingedeeld worden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld aan de kleine kinderen of een Bijbelstudie gedaan met de grotere kinderen. Ook wordt er gezongen. En een stukje ontspanning met een spel of knutselen of... De kinderen genieten van de aandacht! Er wordt op drie verschillende tijden op een dag club gehouden, zodat er veel kinderen bereikt kunnen worden met het Evangelie. Tussendoor krijgen ze een lekker broodje met een beker drinken. Het laatste kwartier



mogen ze buiten spelen. Waar binnen de muren van het terrein, bij het clubgebouw ruimte voor is.

### Liefdevol en waardevol

Wij hebben tussen de clubtijden door, gewandeld door de favela, waar Janneke ook de drugsdealers een Bijbeltekst meegeeft. Deze jongens hebben grote wapens bij zich gestoken en de drugs ligt uitgesteld op een tafel. Het is indrukwekkend dat ze met veel aandacht naar Janneke luisteren. Het is bijzonder om te zien hoe de mensen daar wonen, in zulke kleine ruimtes. En soms wordt er weer een laag bovenop gebouwd voor een huisje. We hebben deze dag afgesloten met bijna alle medewerkers met een paar uurtjes bowlen. Deze vrouwen hebben zo'n groot hart voor de kansarme kinderen. En de onderlinge band is zo liefdevol. Fantastisch om dit zelf te zien en te voelen...

### Aan jonge kinderen vertellen

De derde dag zijn we in een "nieuwe" favela. Er wordt nu ongeveer een jaar in favela Complexo het Evangelie uitgedragen. Deze dag wordt ook gebruikt voor een vergadering met het bestuur van Timonis. Deze vindt plaats in een kerkje in de favela, waar aan het eind van de middag club wordt gehouden. Bijzonder is het te horen dat de dominee van het kleine kerkje zelf ook in deze favela heeft gewoond en daardoor bijzonder beseft hoe groot de nood is om het Evangelie aan de jonge kinderen te vertellen. Deze favela is eveneens gebouwd op een helling. Het is behoorlijk warm en we moeten af en toe flink klimmen door een wirwar van steegjes. Je blijft je ver-

wonderen wat je ziet. Ook hier zijn zwaar bewapende jongens. En ook echt hele jonge jongens, waarschijnlijk niet ouder dan 18 à 20 jaar. Een van de jongens herkent Janneke van jaren geleden en roept haar. De muziek gaat uit en de jongens krijgen van Janneke een Bijbeltekst, waar opnieuw met veel aandacht naar wordt geluisterd. De club wordt nu nog gehouden in het kerkje, maar de kinderen komen daar minder snel naartoe. Dit is nog een aandachtspunt voor de toekomst om ook hier een klein clubgebouw te hebben midden in de favela.

### Nieuw begin

Rond 6 uur gaan we naar boven, waar een pleintje is waar ook club wordt gegeven. De dames gaan zingend door de steegjes zodat de kinderen naar het pleintje kunnen komen voor een Bijbelverhaal en een bingo of een kleurplaat. Hier zie je de kinderen wel komen. Zomaar twaalf kinderen midden tussen de motoren van de zware jongens. De dominee vraagt ons 's avonds wat we vinden van deze favela. We zien dat het opstarten en het leggen van contact best moeilijk is, maar we mogen ook wijzen op Elia die het moest doen met een wolkje als eens mans hand. De Heere kent ook deze kinderen en zal voor hen zorgen. Op Zijn tijd en wijze.

Wij hebben geprobeerd u een klein inkijsje in het werk van Janneke en Fernando te geven door de ogen van onze bestuursleden tijdens hun recente werkbezoek. Er is jaarlijks veel geld nodig maar vooral veel gebed voor de arme kinderen in de favela's van Rio de Janeiro.



Bijbelstudie

## Een boeiend bezoek zonder regen

We kregen bezoek vanuit stichting Jafet. Karel, Teun met zijn vrouw Beertje. Beertje zit dan wel niet in het landelijk bestuur maar wel al vele jaren in het Urker comité van Jafet. Ze kwamen een week! Dat lijkt kort. Maar we hebben lange dagen gemaakt en eigenlijk was het een week vergaderen.

Onder het lopen, zowel door de favela's als door de stad werd er veel besproken. En ze hebben uitgebreid kennis gemaakt met de clubkinderen in Pedra Lisa, Manguinhos en Complexo. Daarnaast ook met het team en directieleden van de zusterorganisatie Timonis hier. Het bezoek was nodig, nuttig, bemoedigend en plezierig!

Wat toch ook wel bijzonder was: nadat we een maand lang zo ongeveer dag en nacht regen hadden, bleef het die week zo goed als droog! Dat betekende dat we ook de club in de steeg en de club op het plein konden houden! Ook het lopen door de favela's is toch wel fijner zonder regen!



Bezoek 2026- Karel de Korte en Teun Pasterkamp

### Zinnenmemory

We lopen door het immense Complexo. Adembenemend vanwege de prachtige vergezichten. Moedbenemend als je van bovenaf op die duizenden huisjes kijkt. Wat betekent een club dan voor enkele tientallen kinderen? De Heere weet het! We houden de club in de kerk waar meestal twee meisjes komen. Teun en Karel spelen het zinnenmemory met ze! Dat gaat prima. Zinnen verdeeld in drie stukjes en ik heb de kaartjes gemaakt met de Nederlandse én Portugese tekst erop. Als het een 'normaal' zinnetje is, mogen ze het pakken. Dat geeft soms wel eens discussie want kinderen vinden heel lang iets 'normaal' als ze willen winnen. 'Het kind – rent – in het aquarium'. 'Ja, maar als het dan een heel groot aquarium is zonder water?'. Tsja, argumenteren moet je leren!

Terwijl we na de club op het plein naar beneden lopen, komen we vijf jongetjes die altijd op de club komen tegen in een steegje. Maar nu hebben ze ineens 'gratis voetballes' en ja, precies op de tijd dat wij club houden! Dat vraagt om nieuw denken! We krijgen een knuffel van ze en zo mooi om te zien hoe er een band is ontstaan in het afgelopen jaar.

### Na zoveel jaren

Fernando maakt even een stop bij een hotdogtentje. Voordat ik zit staat er ineens een jongeman voor me. Hij straalt. En vraagt of ik hem herken. Oei, vaag komt het gezicht me bekend voor maar ik zeg maar eerlijk dat ik het even niet weet! Wat bleek... hij was één van de straatkinderen die ik ooit ontmoette! Ik noteer wat gegevens van hem en nodig hem uit zijn dochtertjes op de club te brengen. Daarna staat collega Ione stralend voor me! 'Iani-caaa! Wat mooi! Dat hij je na zoveel jaren nog herkent!'. 'Ik heb thuis nog >



Beertje Pasterkamp in de favela met de kinderen

de lijst en ga het nakijken'. Thuis kijk ik twee lijsten na en nee, ik vind zijn naam niet. Ineens herinner ik me een derde lijst, in een andere map en ja hoor, daar vind ik hem! Ik heb hem als elf jarig jongetje twee keer ontmoet in 2004! En er staat een uitgebreid verslagje bij, onder andere ook een adres in Complexo! Hoewel we geregeld proberen om familie van straatkinderen te bezoeken, lukt dat niet altijd. Nu hoop ik dat na twintig jaar dus alsnog een keer te doen.

### Club voor volwassenen

Terwijl de kinderen binnenkomen voor de club in Manguinhos, komt er ook een moeder even mee de tuin in. Ze kwam vroeger ook op de club! 'Wanneer gaan jullie nou eens een

club houden voor volwassenen die vroeger op de club kwamen?'. Ik zie dat ze het serieus meent en zegt: 'Ga dat maar even met Fernando bespreken!'. Die staat een paar meter verderop en hij vertelt me dat hij had gezegd dat ze maar even een lijstje met namen moest maken van degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, dat lijkt me een goede eerste stap. Ook een drugsdealer had daar wel belang bij! 'Nou, je bent welkom, maar dan wel zonder al die versieringen!', zeg ik. Daar lacht hij om, hij begrijpt meteen wat ik bedoel.

### Regen

Na een lange stadswandeling gaan we zaterdagavond met de trein naar ons huis. We zitten te wachten tot

de trein vertrekt wanneer er iemand binnenstapt en roept 'Virou! Virou! Virou!'. Iedereen staat op en rent. Ook ik, terwijl ik nog gauw zeg: 'Kom, gauw!'. Even later zitten we in de trein aan de andere kant van het perron. En toen legde ik uit wat 'virou' betekent. 'Het is omgedraaid'. Haha, ze dachten even dat het misschien een overval was. Tsja, dat gebeurt soms ook in de trein maar dan rennen mensen niet zo hard weg!

Goed, het was het begin van een boeiend reisje! En dan, wanneer de trein weggrijdt, begint het hard te regenen...

Allen een hartelijke groet,  
*Janneke*

## Hallo lieve lezers van Jafet

Gisteren is Janneke geopereerd aan haar staar en alles is goed gegaan. Ze zal tijdens haar herstelperiode niet kunnen werken, maar het werk gaat door op onze drie projecten. Met onze medewerkers en ook met mij

Natuurlijk zal ik er niet de gebruikelijke hoeveelheid tijd zijn, omdat ik hier thuis ondersteuning moet bieden. Maar het stemt me zeer blij, te kunnen zeggen, dat het voortzetten van het werk niet van ons afhangt. De Heere zorgt. Ook voor ons en onze medewerkers.

### Voortgang

We hebben drie projecten met medewerkers die in staat zijn om door te gaan. We hebben veelbelovende groeivoorzichten. In Pedra Lisa zijn we van plan om een extra dag per week aanwezig te zijn. In Complexo wordt al bijna een jaar

gewerkt. De belangstelling van de kinderen en sommige volwassenen is groot. Ik leg dit even uit: als we in de steegjes en op de pleinen van de favela werken, blijven niet alleen de kinderen, maar ook sommige volwassenen voor de ramen staan luisteren naar de Bijbelverhalen. Janneke heeft af en toe ook onder de drugsdealers geëvangelseerd. We zijn verder van plan om een extra dag per week in Complexo aanwezig te zijn. Manguinhos is onze "trainingslocatie" voor de nieuwe medewerkers die zijn aangekomen en nu naar de andere projecten gaan.

### Bezoek

Eerder deze maand kregen we bezoek van twee bestuursleden van Jafet en een lid van de commissie Urk. Het was een erg leuke tijd. We

hebben veel gepraat, vragen beantwoord, plannen gemaakt voor de toekomst en samen gelachen. We hebben het erg goed en gezellig gehad.

Elk project hebben we bezocht om te zien hoe het er aan toe gaat. Ik denk dat het een zeer productieve, leerzame en waardevolle week was.

We zijn van plan om in september naar Nederland te komen, maar er is nog niets zeker. Als God het wil, zien we elkaar in september.

Groeten aan iedereen,  
*Fernando*



# Scholen in actie

## Actiedag Fruytier voor kinderen in de favela's

De klassen havo-vwo onderbouw van de Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn gaan de komende tijd een marktavond organiseren die op D.V. vrijdag 19 juni zal plaatsvinden.



De opbrengst is voor het werk van Fernando en Janneke Galvão-Hulst in de favela's van Rio de Janeiro. Onze vrijwilligster Janet van der Maas, die zelf meerdere keren in Rio is geweest, zorgde op maandag 26 januari al voor een boeiende presentatie. De leerlingen kregen inzicht in de leefomstandigheden van de kinderen in de favela's van Rio en het Evangelisatiewerk dat daar plaatsvindt. Na de presentatie is er als eerste actie zendingsgeld ingezameld voor dit nuttige en waardevolle werk. De tweede actie wordt de marktavond op D.V. vrijdag, 19 juni 2026. We wensen de leerlingen en leerkrachten daarbij veel succes.

## Grootschalige actie Van Lodenstein voor Brazilië

Van februari tot april staat het Van Lodenstein College in Amersfoort in het teken van Brazilië. We voeren actie voor twee bijzondere doelen: stichting Jafet en stichting De Lichtkring.



De actie organiseer ik samen met mijn collega Marjon de Jong-Mijnders. Zij is verbonden als bestuurslid aan stichting De Lichtkring. Deze stichting zet zich in voor mensen in het Amazonegebied en ondersteunt gemeenschappen in geestelijke toerusting.

Voor deze actie hebben we een duidelijk doel voor ogen. Voor De Lichtkring willen we een vervallen gebouw in het Amazonegebied opknappen, voor jongeren in de jungle. En voor Jafet sparen we voor een clubhuis in de favela Complexo, voor jongeren in de stad. De leerlingen zijn enorm enthousiast. De onderbouw gaat weer fanatiek stappen, fietsen en rennen tijdens de sponsorloop, waarbij er die dag allerlei activiteiten te doen zijn. Klas 3-vwo heeft een succesvolle lessenmarathon georganiseerd en tijdens de ouderavonden zijn er al veel verse stroopwafels verkocht.

We bidden om een zegen over het werk en hopen op een mooi eindbedrag!

Met vriendelijke groet,  
*Lukas Ebbers*

# Kledingbeurs in Nieuwer Ter Aa

Vrijdag 27 maart vond er in Nieuwer Ter Aa een kledingbeurs plaats voor dames en kinderen. De belangstelling en betrokkenheid was groot. De opbrengst mocht er zijn: er werd voor meer dan € 4500 verkocht. De winst van ruim € 3200 wordt verdeeld over twee doelen: Jafet en de evangelisatiepost De Hoeksteen in Leidsche Rijn.

We zijn ontzettend dankbaar voor deze geslaagde actie en willen de organisatoren, vrijwilligers en klanten hartelijk bedanken!



# Twée zangavonden

## Gouda

'Zingen rond de Heidelberger' was het thema op 14 maart 2026 in de Goudse Sint-Jan ter herdenking van het 450<sup>e</sup> sterfjaar van de initiatiefnemer van de Heidelbergse Catechismus: Frederik de Vrome, Keurvorst van de Palts. 110 kinderen van het kinderkoor Asaf uit Werkendam o.l.v. Peter Wildeman en 80 leden van het mannenkoor Elim uit 's-Gravenpolder o.l.v. Joost van Belzen zongen psalmen en geestelijke liederen die aansloten bij de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus.

Ds. G.M. van Putten mediteerde aan de hand van Exodus 14 en 15 over de drie liederen, ellende, verlossing en dankbaarheid, uit de Catechismus en het vierde lied wat na dit leven door Gods kinderen zonder ophouden gezongen mag worden.

De kinderen van de Graaf Jan van Nassauschool zongen uit de door hun juffrouw Verhelst berijmde Catechismus. Het eerste exemplaar van dit boekje werd die avond door



St. Jan in Gouda

de directeur van de school, de heer M.J. Visser, namens juffrouw Verhelst overhandigt aan ds. G.M. van Putten. De ruim 900 aanwezigen en meer dan 100 digitale meeluis-teraars, waaronder Janneke en Fernando, hebben genoten van een waardevolle en muzikale avond. De opbrengst leest u elders in dit blad en is om stil van te worden.

## Yerseke

Op dezelfde avond werd voor Jafet, Hope for England en Bethlehem gezongen in Yerseke. De avond, die onder leiding stond van de predikan-

ten P.C. Vlot en J.A. Weststrate met als thema 'Hij komt'. De stemmen van het Mannenkoor Ethan o.l.v. Jos Lock en de Betuwse Bovenstemgroep, afgewisseld met samenzang, vulden de zeer goed gevulde nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente van Yerseke. Ook hier lieten adverteerders, sponsors en aanwezigen zich financieel niet onbetuigd! Wij bedanken de koren, sponsors, organisatoren en vrijwilligers van deze avonden hartelijk en hopen dat zij de energie en gezondheid krijgen om D.V. in 2027 opnieuw een avond te beleggen.

## Dank voor diverse acties en vele giften

Met grote dankbaarheid kijken we financieel terug op de afgelopen periode. Uit heel het land kregen we giften en opbrengsten van collecten. Heel hartelijk dank voor al deze gaven en uw betrokkenheid bij het werk van Janneke en Fernando!

Opnieuw zijn er prachtige acties gevoerd voor het werk in Brazilië. In Gouda bakten de twee Gereformeerde Gemeenten in Nederland pannenkoeken en ontvingen we bijna € 3.500. Hartelijk bedankt! De dames van het Goudse comité organiseerden de jaarlijkse zalmactie. Dit leverde ruim € 1.500 op. En de nieuwjaarskoekenactie vanuit Staphorst en Rouveen bracht € 900 op. Daarnaast ontvingen we vanuit onze vaste achterban uit Veen, de

familie Timmermans, een bedrag van € 2.000. Dit werd verdiend met de verkoop van wenskaarten en stategieacties. Hartelijk dank voor uw trouwe inzet!

In de Goudse Sint-Jan werd de jaarlijkse traditie voortgezet en in Yerseke hopelijk een traditie gestart. Op 14 maart werden daar concerten georganiseerd met medewerking van verschillende koren en diverse lokale kerken. Twee prachtige avonden. De opbrengst van deze avond komt ten bate van de stichtingen Bethlehem, Hope for England en Jafet. We hebben een bedrag van € 11.500 ontvangen. Om stil van te worden! Heel hartelijk dank aan de organisatoren, sponsors en iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Als we al deze bedragen op ons in

laten werken, zijn we stil en verwonderd over uw milddadigheid. Dankzij uw giften kunnen Janneke en Fernando doorgaan met het zaaien van de Bijbelse boodschap in de favela's in Rio. We roepen u van harte op om te blijven doneren, omdat het werk in Brazilië uw giften nodig heeft. Belangrijker is echter uw gebed, zodat Janneke en Fernando zich gedragen mogen weten door een biddende achterban in Nederland.

De administratie 2025 is in afrondende fase. In de volgende nieuwsbrief hoop ik verantwoording te geven van de jaarcijfers 2025.

Uw penningmeester,  
Karel de Korte

# Meditatie

## Heilige wandel

*"Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf also wandelen gelijk Hij gewandeld heeft" (1 Johannes 2 vers 6).*

Christus heeft ons het voorbeeld gegeven van een heilig leven en wij moeten dat navolgen als we de hemel binnen wensen te gaan. Hij zegt: "Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij ook doet" (Johannes 13:15).

Een christen houdt zichzelf geen minder goed voorbeeld voor ter navolging. "Een ieder die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is" (Johannes 3:3). Zijn wandel is het kompas aan de hand waarvan wij onze koers moeten bepalen, als we de kust van Immanuels land willen bereiken.

Ik zal mij niet begeven op dit uitgestrekte terrein, maar uw aandacht slechts richten op het volgende. We moeten Hem volgen in Zijn ootmoed. Hiervan heeft Hij het beste voorbeeld gegeven. Van de hoogste top van een daalde Hij zo laag neer als Hij kon (Filippenzen 2:7,8). Hij wast de voeten van de discipelen. Hij was het voorbeeld van zelfverloochening, zachtmoedigheid en nederigheid. Hij kon echt zeggen: "Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart" (Mattheüs 11:29).

Ach, hoe weinig volgelingen heeft Hij! Dit moet u doen strijden tegen uw trots. Trots maakt mensen de duivel gelijk en doet ons zeer weinig op Christus lijken. Hij legde Zijn heerlijkheid af en kunt u Zijn volgeling zijn wanneer u vervuld bent met uzelf en hoge gedachten hebt van uzelf? Hoe laag bukte Hij.

Thomas Boston (1676-1732)



## Helpt u ons helpen?

Wilt u het werk van onze stichting ondersteunen? Uw hulp, maar zeker ook uw gebed blijven dringend nodig. Stort uw gift op IBAN

**NL26 RABO 0383 3671 58**

t.n.v. Stichting Jafet  
Gouda

Algemeen Nut  
Bosopende Instelling  
**ANBI**



## Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Jafet en verschijnt drie keer per jaar.

Stichting Jafet  
Prinses Beatrixlaan 52  
2741 DH Waddinxveen  
www.jafet.nl  
info@jafet.nl  
06-41423478

### Bestuur

Willem van Dorp, Waddinxveen  
Carola van der Heiden,  
Bodegraven  
Petra Hol-van Dijk, Amersfoort  
Marit de Jong, Nieuwer Ter Aa  
Karel de Korte, Gouda  
Teun Pasterkamp, Urk  
Adriaan Terlouw, Waddinxveen  
Dianne Terlouw, Waddinxveen

**Jafet**  
evangelisatie | preventie | scholing



# Oranjeconcert

DV maandag, 27 april 2026

in de Ichthuskerk, Richel 2

Aanvang: 20.00 uur

## Koren

Mannenkoor Enéas o.L.u. Harold Kooij

Mannenkoor Vox Gratia o.L.u. Gerrit Post



## Muzikale medewerking

Jaap Kramer, orgel

Jorrit Woudt, uleugel



## Sprekers

Burgemeester B. Jaspers Faijer en Ds. J.P. Bredenhoff

**Toegang is gratis**

Collecte voor: Urk helpt kinderen in de favela's van Rio de Janeiro

